

# DE REIS VAN CHRIS ZADEH

Wie keihard werkt, moet ook keihard uitrusten. Tijd voor een sabbatical met de bijbehorende wereldreis. Quote vraagt succesvolle ondernemers naar hun reisverhalen.

Tekst **TIM JANSEN**

**N**a zich acht jaar uit de naad te hebben gewerkt als rechterhand van oprichter Kalo Bagijn, verkoopt Chris Zadeh in 2008 zijn aandelen in BinckBank.

‘Sommigen kopen dan een 911. Niks mis mee, maar ik wilde op reis.’ Na het zien van *The bucket list* stelt Zadeh samen met zijn vriendin een goedgevuld afvinklijstje op voor een jaar reizen. Eerst trekt het stel drie maanden door Afrika. Langs Zuid-Afrikaanse wijngaarden, kanoën tussen de krokodillen en in Zambia worden ze wakker van zingende nijlpaarden. ‘Dat was zo bijzonder.’ Daarna gaan ze naar Azië: als fervent thaibokser een maandje naar Thailand, een poos mediteren en yogaën in Vietnam en op Bali. ‘We hebben ook een mountainbiketocht gemaakt door het noorden van Bali. De meeste toeristen komen alleen in het zuiden. Zonde.’ Bijna alles deden ze samen. Alleen voor het duiken met stierhaaien paste Zadehs geliefde. ‘Terwijl ik met 200 kilo vis op 35 meter diepte helemaal in mijn comfortzone ben.’

Na tussenstops op de paradijselijke stranden van Fiji en Frans-Polynesië volgt de oversteek naar de Verenigde Staten. Een helikoptervlucht over de Grand Canyon en een bezoek aan het geboortehuis van Steve Jobs kunnen al snel van de lijst. In Silicon Valley wil Zadeh proeven van de ontwikkelingen die de technologische avant-garde op dat moment te bieden heeft. Alle mensen die hij er spreekt hebben het over de ontluikende cloudtechnologie. ‘Toen ik hoorde waar zij mee

bezig waren, wist ik wat ik na thuiskomst ging doen. Als we bij Binck de cloud hadden gehad, zou onze IT-afdeling niet driehonderd maar dertig man hebben geteld.’ Terug in Nederland richt hij Ohpen op, leverancier van cloudsoftware waarmee banken spaar- en beleggingsrekeningen kunnen administreren. ‘Het was niet mijn doel om tijdens de reis mijn toekomst uit te stippelen, maar dit bedrijf was niet gestart zonder de reis.’ Sowieso was deze sabbatical niet exclusief op het eigen plezier gericht. ‘Overal waar we kwamen wilden we ook aan *charity* doen.’ In Zambia zagen ze jongeren voetballen met olifantenpoep. ‘Toen hebben we in de hoofdstad alle ballen gekocht die we konden vinden en zijn die gaan uitdelen.’ Scholen die hun leerlingen ‘ctrl-c is kopiëren’ lieten opdreunen in een computerloos lokaal kregen later computers van Ohpen.

Na de reis is Zadeh weer tien jaar aan het beuken, maar als de aandelen in Ohpen zijn verkocht gaat hij met zijn – inmiddels – vrouw naar Spanje voor ‘een innerlijke reis’. Daarna werkt hij een nieuwe bucketlist af. ‘Duiken op de Malediven met mijn broer, op safari met mijn vader en naar Oman met mijn moeder.’ Is zijn bucketlist nu leeg? ‘Nee, er staan zelfs nog dingen op van de eerste reis. Zoals tangoles in Buenos Aires.’ •



‘We hebben alle ballen gekocht die we konden vinden en zijn die gaan uitdelen’



**CHRIS ZADEH (45)** is oprichter van Whangai en Ohpen. Heeft al twee jaar geen wekker meer gezet