

De vier sleutels van menskracht

Jan Kuipers

De grootste kracht van mensen is de kracht van hun keuzen. De uitdaging voor iedere manager is al die keuzen tot het gewenste resultaat te laten leiden. Het geheim voor de manager zit hem in vier woorden: visie, passie, discipline en geweten. Dat zijn de vier 'sleutels' die leiden tot menskracht. Het begint ermee dat je als manager moet snappen waar primair de menskracht van je team zit, namelijk in hun vermogen om zelf keuzes te maken. Mensen kiezen helemaal zelf of en in hoeverre ze zich

in willen zetten voor hun werk, en wat ze meenemen naar dat werk. Alleen hun handen, of willen ze ook hoofd, hart en ziel inzetten? Wanneer je die keuzevrijheid van mensen serieus neemt, staat je als manager eigenlijk maar een ding te doen: zorgen voor een werkomgeving waarbinnen mensen hun keuzevrijheid gebruiken om te excelleren.

Dilemma's

De belangrijkste opdracht voor een manager is dan ook het creëren van

omstandigheden die mensen in staat stellen hun keuzes te maken op basis van visie, passie, discipline en geweten. Die vier dingen vormen de sleutel tot het ontketenen van menskracht, omdat ze aanhaken bij algemeen menselijke behoeften: de behoeften van het lichaam (beloon mij reëel), het hart (behandel mij prettig), het verstand (gebruik mij creatief) en de ziel (laat mij een bijdrage leveren). Vanuit die behoeften worden mensen elke dag geconfronteerd met dilemma's.

De vier sleutels van menskracht helpen mensen om steeds opnieuw de juiste keuzes te maken. Keuzes waar ze zelf een goed gevoel bij hebben en die bijdragen aan de gewenste resultaten. In zijn dagelijks werk, werkt Jan Kuipers met managementteams die het potentieel van hun organisatie daadwerkelijk tot ontwikkeling willen laten brengen.

Dat resultaten die voortkomen vanuit passie en talent van medewerkers altijd beter zijn dan resultaten die voortkomen uit controle en angst, bewijst de dagelijks praktijk steeds weer. Vanuit meer dan 20 jaar ervaring is Jan Kuipers een inspirerende spreker die zijn gehoor uitdaagt tot anders denken, anders handelen en andere resultaten. 🎓

- **Lichaam:** discipline versus toegeven. Heb ik de discipline om te leven zoals ik mijzelf heb voorgenomen of geef ik toe aan langskomende verleidingen?
- **Hart:** passie versus leven naar het (sociale) verwachtingspatroon. Volg ik dat waar ik echt in geloof of geef ik toe aan *peer pressure*, groepsdenken en dergelijke?
- **Verstand:** visie versus slachtoffer. Ben ik in staat een visie te ontwikkelen en die vast te houden of voel ik mij slachtoffer van omstandigheden, andere mensen of mijn eigen beperkingen?
- **Ziel:** geweten versus ego. Blijf ik trouw aan mijn eigen waardenpatroon en dat van de organisatie of geef ik mijn ego de overhand en doe ik gewoon waar ik zin in heb?

ISBN: 9789047026853



jankuipers@speakersacademy.eu