

Vroege sporen van de King of Pop

Een jaar na de dood van Michael Jackson probeert zijn door armoede geteisterde geboortestad Gary zichzelf op de kaart te zetten.



het geboortehuis van Michael Jackson in Gary.

Foto Toine Heijmans

WAAR ZIT JE? NIET MENSEN OF DIEREN ZIJN HET GROOTSTE GEVAAR, MAAR VRACHTAUTO'S

Waar zit je?

In Napier, een klein dorpje in de buurt van Kaap Agulhas, het meest zuidelijke puntje van Zuid-Afrika. Daar zit ik nu in een cafeetje op televisie voetbal te kijken.

Je bent daar voor het WK?

Nee, ik ben in november in Amsterdam op mijn fiets gestapt om naar Zuid-Afrika te fietsen. Al jaren liep ik met het idee iets speciaals te willen doen, mezelf uit te dagen. Een paar jaar geleden las ik een boek van een Nederlandse jongen die deze trip in 2004 heeft gemaakt. Toen ik in september mijn studie economie afrondde, dacht ik: het is nu of nooit.



Ente Groot
(24) fietste na zijn economie-studie naar Zuid-Afrika.

Hoe ver moet je nog?

Vanmorgen heb ik Kaap Agulhas, het eind van mijn fietstocht, bereikt. Dat is het punt waar de Atlantische en Indische Oceaan elkaar ontmoeten. Je verwacht dan een gevoel van opluchting of trots, maar dat bleef uit. Ik stond alleen maar een beetje over het water te staren, en dacht: nou, dit is het dan. Het besef moet nog komen, denk ik.

Hoeveel kilometer heb je afgelegd?

18.169 in zo'n 230 dagen. Daarvan heb ik ongeveer vijftig dagen gerust, dus gemiddeld heb ik 100 kilometer per dag afgelegd.

Onze infrastructuur is ingericht op fietsers. Hoe is dat in Afrika?

Dat viel best mee. Ik denk dat ik zo'n vier- à vijfduizend kilometer op onverharde wegen heb afgelegd. Ik zou haast zeggen: gelukkig maar. Anders was het vrij saai geweest.

Wat is de mooiste indruk die je hebt opgedaan?

Dat je altijd iets goeds overkomt wanneer je er fysiek of mentaal even helemaal doorheen zit of tegenslag kent. Bijvoorbeeld dat je iemand treft die je uitnodigt te komen eten of overnachten.

Hoe gevaarlijk was het?

Ik heb wel een corrupte politieagent meegemaakt, maar ben niet overvallen of zo. Het scheelde ook wel dat ik per fiets reisde,

soms een week niet gedoucht had, mijn kleren vies waren en ik een baard had staan. Als fietser in Afrika zijn niet zozeer mensen of dieren het grootste gevaar, maar vrachtwagens. Die razen veel te zwaar beladen als een dolle langs je heen. Het is eigenlijk een wonder dat ik nooit een ongeluk heb gehad.

Wanneer begin je aan de terugtocht?

Toen ik mijn vriendin belde vanaf Agulhas om te vertellen dat ik er was, wilde ik de grap maken dat ik via de oostkust terug zou komen fietsen. Ik blijf nog een weekje in Kaapstad en vlieg dan terug naar Brussel of Frankfurt. Daar wacht mijn vriendin mij op en fietsen we samen naar Amsterdam.

Jochem Geerdink