

# Afrika-fietser Ente blij met bedje van stro 'Ik rijd al dagen in regen'

DOOR ANNETTE SNAAS

**BOVENKARSPÉL - „Deze week wist ik even niet meer waar ik moest slapen. Ik was koud en verzopen. Tien deuren waren voor mijn neus dichtgegooid. Maar de elfde bood een verrassing.” Ente Groot uit Bovenkarspel fietst door Frankrijk. Reisdoel: Zuid-Afrika.**

Vanuit het dorpje Dompairé vertelt Ente Groot (24) over momenten van diep verdriet en intens geluk. „Ik rijd al dagen in de regen. Als je dan op zoek naar een slaapplek tien keer de deur gewezen wordt, voel je je zo rot dat je bijna wel kunt huilen. Maar toen ik daarna bij een boerderijtje aanklopte, liet de vrouwelijke knecht me binnen. Ze bood me een warm bedje van stro en een flesje bier. De volgende morgen kreeg ik een heerlijk ontbijt met stokbrood en croissants. Ik voelde me zo blij.”

Ente vertrok op 1 november vanuit Bovenkarspel. Net afgestuurd als econoom greep hij de kans om zijn droom waar te maken. „Ik wil al jaren naar Kaapstad in Zuid-Afrika fietsen. Puur voor het avontuur. Als uitdaging om mezelf te testen.”

Gekke dingen heeft hij be-



Ente Groot in zijn eentje op weg naar Zuid-Afrika.

FOTO MONICA BLEIJENDAAL

leefd. „Ik mocht in het huis van de ouders van een jongen slapen: een knots van een villa. Zijn vader en moeder waren niet thuis. Hij gaf me een fles champagne en een fles cider en wenste me veel plezier.”

Om de volgende dag weer verder te fietsen in de regen. „Dan zijn de landschappen een-tonig, saai en grauw.”

Op de vraag of het nog leuk is, zegt Ente: „Als ik eenmaal op de fiets zit, is iedere dag een

uitdaging. Waar ik slaap weet ik niet. Ik maak me er steeds minder druk om. Ik heb geleerd dat je geluk een beetje kunt afdwingen als je er voor knokt.”

Over acht maanden hoopt Ente in Kaapstad aan te komen.