

”Speak Up”

Ik ben een draadloze verbinding. Ik verbind me nergens mee, ik ga contacten niet vastleggen. Hoe ik leef zo ontmoet ik. Duidelijker: ik laat me verrassen door de gebeurtenissen. Het toeval. Toevallig kwam ik een oud oorlogsmisdadiger tegen. Ik herkende hem door een haken tatoeage op de muis van zijn hand. Gratuliert zei hij, Sie sind ein guter Mensch. Nooit eerder had ik de man ontmoet. Maar hij wist alles. Draadloos ontving hij de verledens van ieder die hij ontmoette. Hij tapte mijn geboorte in gebombardeerd Duitsland af. De ontmoeting van mijn verwekkers. Vader ondergedoken gastarbeider, als kind bij boeren familie ondergebracht als nakomertje van een ziekelijke moeder, en die familie verhuurde zich als melkers en hooiers in Duitsland. Krieg brak uit, hij sprak vloeiend Duits, en kreeg een bakkers wijk in Hamburg, waar hij mijn toekomstige moeder ontmoette. Zij was dochter uit een gezin, waar bij het ontbijt de Hitler groet gebracht moest worden. Zij ging hier tegenin en eind van liedje was dat ze in Hamburg onderdook bij een anti nazi slager. In deze slagerij bezorgde de aardige bakker brood. Dronk er een kopje koffie. Ze raakten in gesprek. Zij ontdekte die aardige man is helemaal geen Duitser. Hij is een Hollander. Dat is mijn redding dacht ze. Als ik met hem trouw wordt ik ook Hollander en dan kunnen we naar holland vluchten. Ben ik meteen bevrijd van mijn enge ouders. Ze mochten niet trouwen. Maar hoe de natuur werkt wisten ze wel. En zij dwong het huwelijk af door zwanger te worden. Maar Hamburg werd onbarmhartig gebombardeerd door de geallieerden. Mensen verkruimelden door napalm. Huizen zakten

als puddingen in elkaar. Ze vluchtte met mij in haar buik naar zuid Duitsland. Jaren later heb ik het nagetrokken. In het Standesamt van Schwarzenbach an der Saale vond ik een geboorte uittreksel: Heute geboren ein Knaben. Peter Faber sohn van Lieuwe und Inge. Ik was hun sprong naar de vrijheid.  Wordt vervolgd.



Voor meer informatie of het maken van een boeking van Peter Faber als spreker of dagvoorzitter voor uw (bedrijfs)evenement kunt u mailen naar peterfaber@speakersacademy.nl