

De rug van Anja en andere ongemakken

Laurens van Voorst

Anja loopt een beetje moeilijk. Dat is niet zo vreemd, want haar rug doet flink pijn. Vier hernia's. Drie weken lang liet ze zich niet zien in het buurthuis. Maar gisteren was ze er weer. Ze had best nog even thuis willen blijven, maar er is een hoop te doen. Elke dag zijn er activiteiten in het buurthuis en elke activiteit vraagt weer om een andere zaalindeling. Voor de Zumba moeten alle tafels aan de kant. En voor de knutselclub zijn die tafels juist weer nodig. En dus sleurt en trekt Anja aan tafels. Elke dag weer.

Anja moet wel. Als ze om zich heen kijkt, ziet ze maar zelden iemand die tafels wil verplaatsen. Of het buurthuis wil schoonmaken. De boekhouding van dat buurthuis wil doen. De inkoop. De organisatie van activiteiten. Anja vindt dat u geen medelijden met haar hoeft te hebben. Want Anja heeft werk. Ze is als beheerder in dienst van een woningcorporatie die ooit bedacht dat er meer in het leven is dan huizen bouwen en verhuren. Die corporatie nam Anja voor 24 uur in dienst. Dat moest genoeg zijn, vrijwilligers konden de rest van het werk doen.



wapperen? Dan konden ze beter gaan vissen. Het gras maaien. Vroeg naar bed gaan.

Weg waren ze. En daarom werkt Anja nu 50 uur per week in en voor het buurthuis. Waarvan 24 uur betaald. Ze koopt in, doet de administratie, zet koffie, sjouwt met tafels en is onderweg naar haar vijfde hernia.

'De rug van Anja en andere ongemakken' is één van de columns van Laurens van Voorst, die opgenomen zijn in de bundel 'De eierstokken van mijn broer'. In die bundel belicht de schrijver de praktijk van burgerparticipatie, zorg, decentralisaties en het wel en wee van het leven in het algemeen. 'De eierstokken van mijn broer' verscheen afgelopen maand. Anekdoten zoals die over Anja vormen de kern van de voordrachten van Laurens. 📖

Die vrijwilligers waren er, maar de meesten haakten snel af, na de benoeming van Anja. Als 'die Anja' geld kreeg voor dat buurthuiswerk, waarom zouden zij dan gratis en voor niks de handen laten

van het leven in het algemeen. 'De eierstokken van mijn broer' verscheen afgelopen maand. Anekdoten zoals die over Anja vormen de kern van de voordrachten van Laurens. 📖

Laurens van Voorst (publicist, communicatieadviseur, copywriter, lokaal politicus, spreker) is wars van abstracte vergezichten en beperkt zich liever tot de menselijke maat. Zijn inlevingsvermogen, reactiesnelheid en humor maken hem tot een succesvol dagvoorzitter en spreker. Zijn vertellingen gaan veelal over de goede bedoelingen van het openbaar bestuur en waar dat bij u om de hoek toe leidt. De presentaties, boordevol anekdoten, leiden tot frisse inzichten en zo nu en dan tot complete verwarring. Laurens van Voorst maakt als dagvoorzitter/moderator gewone mensen groot en grote mensen gewoon. In die functie én als spreker over politiek-maatschappelijke ontwikkelingen is hij kritisch, nieuwsgierig en bovenal grappig. laurensvanvoorst@speakersacademy.nl