

'Het Nieuw Leiderschap Bewustzijn is het veranderen van het Doen naar het Zijn!'

Aldus constateert Fares Boustanji van Rebird leiderschap en communicatietrainingen tijdens zijn lezingen.

"Maar altijd pas wanneer je bewust bent wie je echt bent, dus no pressure", benadrukt hij grinnikend.

Fares Boustanji

Fares Boustanji leert niemand iets aan. Hij maakt je van iets bewust. Wat Boustanji en zijn partners creëren is het bewustzijn dat we allemaal verbonden zijn via energie/uitstraling. En hoe belangrijk de intentie is van waaruit je de dingen doet. Hij geeft groepen tijdens zijn trainingen en lezingen geen tips en tricks en zal hen ook geen 'skills' aanleren. Met betrekking tot een Quick-Fix is het aanbod al groot genoeg.

"Ik word nog steeds gefileerd door mijn team." Na 14jaarsuccesvol ondernemerschap belandde Boustanji in een burn-out. Uit zijn passie voor roofvogels begon hij tijdens zijn herstelproces met ze te werken en werd zich bewust van de diversiteit in reacties van zijn vogels. De ene dag werd hij genegeerd, de andere dag gefileerd en weer een andere dag werden zij een optimaal samenwerkend en geolied team. Door op een serieuze manier naar zichzelf te kijken kwam hij er achter dat er een veel grotere wereld van communicatie schuil gaat achter woorden en lichaamstaal. Een wereld waarvan we hebben afgeleerd ernaar te luisteren.

Het roofvogelteam van Boustanji, onder leiding van de woestijnbuizerd



Amy, geven de laatste jaren een opmerkelijk persoonlijk inzicht binnen management groepen van organisaties en multinationals. Gedurende speciale oefeningen geven zij feedback op wat je uitstraling is. Die feedback weet Boustanji feilloos te analyseren en over te brengen.

Wat je NIET wilt zeggen heb je daardoor al gecommuniceerd. Door middel van deze oefeningen met de roofvogels toont Boustanji aan:

1. dat iedereen een uitstraling/energie heeft.
2. dat er enorm veel informatie in deze uitstraling/energie zit.
3. dat je invloed hebt met je uitstraling/energie.
4. dat je beïnvloed wordt door uitstraling/energie.

En nog steeds maken de vogels hem dagelijks duidelijk of hij wel of niet in verbinding staat met zichzelf.

We hebben onszelf aangeleerd ons te identificeren met wat we doen en niet meer met wie zijn. Het gaat er dan ook om dat we ons dat weer gaan herinneren! Hoe groter het verschil is tussen wie je bent en wat je doet, hoe meer weerstand en onbegrip je oproept.

Het gaat om de verschuiving van de identificatie met het DOEN naar het ZIJN! En vandaar uit je omgeving tegemoet te treden. Dat is Nieuw Leiderschap Bewustzijn. 🦅

Deze bewustwording van uitstraling weet Boustanji tijdens zijn 'Nieuw Leiderschap Bewustzijn' -lezingen en -trainingen op eigen indringende, humorvolle wijze over te brengen. faresboustanji@speakersacademy.nl