

Energiek, dynamisch en 'n heel druk baasje

ROTTERDAM - Zou het in zijn jonge jaren niet vaak tegen hem zijn gezegd? Kom, Steven, eet je bordje eens leeg en houdt in godsnaam even je mond!

Algemeen Dagblad

Tekst: Nico de Vries

Foto: Joost Hoving

Wie je ook spreekt, ze zeggen het allemaal. De aan de Rotterdamse Heemraadssingel geboren Steven van Eijck – in het kabinet Balkenende I voor één jaar staatssecretaris van Financiën, daarvoor hoofddocent fiscale economie van de Erasmus Universiteit, daarna regeringscommissaris voor het jeugd- en jongerenbeleid – is een spraakwaterval die zijn weerga niet kent.

Tegen intimi maakt Van Eijck er geen geheim van zich wel eens een adhd'er te voelen. Bestuursvoorzitter Sadik Harchaoui van Forum, het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling in Utrecht, herkent dat ook bij zichzelf: „Kom ik Steven tegen dan roept hij altijd: hé, broertje.” Dat de Marokkaanse Sadik een kleurtje heeft en Van Eijck blank is, maakt voor die vermeende familieband niet uit. „Steven is het verschil voorbij. Iedereen is hem even lief.”

Coert Beerman, directeur van de Rabobank die Van Eijck van dichtbij meemaakte als voorzitter van de Economic Development Board Rotterdam - een denktank van dertig gezichtsbepalende ondernemers en vertegenwoordigers van kennisinstellingen - kijkt er niet van op dat Steven van Eijck drumt in de kelder van zijn huis in Kralingen. „Hij moet toch ergens zijn tomeloze energie in kwijt.”

Van Eijck, zo typeert de bankdirecteur, is energiek, dynamisch, maar ook een man die soms voor de troepen uit loopt. „Dat laatste is zijn valkuil. Wat hij van voren opraapt, gooit hij met zijn kont weer even snel omver.” Kortom, zonder een team van 'afmakers' om hem heen zou er van de vele plannen die de wetenschapper/politicus dag in dag uit lanceert niet veel terecht komen.

„Bij Steven,” vervolgt directeur Lodi Hennik van de Landelijke Huisartsen Vereniging, waarvan Van Eijck tegenwoordig voor twee dagen per week voorzitter is, „is het glas altijd half vol en de rest vult hij zelf bij. Hij is schrand, kan tien dingen tegelijk en is gigantisch energiek. Met hem erbij is het altijd feest.”



De huisartsenclub haalde Steven van Eijck twee jaar terug binnen. „Vanwege zijn netwerk en effectiviteit in Den Haag. Hij kent iedereen, het is werkelijk ongelooflijk hoe groot zijn netwerk is. En daarbij is hij zo volslagen doodnormaal, heel transparant, Hij heeft totaal geen spatjes en weet zich toch tot in de hoogste regionen te begeven. Dat is zijn kracht.”

Nou ja, transparant? In de zomermaanden is Van Eijck steevast zoek. Zijn naaste medewerkers weten dat de vakantieperiode voor hem heilig is, méér niet. Hij is een familyman, geven ze als verklaring. Wie op zoek gaat naar zijn privéleven botst snel tegen dichte deuren. Veel verder dan dat hij getrouwd is en drie tienerdochters heeft, kom je niet. In een zeldzaam interview vertelde Van Eijck eens over de spannende herinneringen die hij bewaart aan de strijd tussen rivaliserende groepjes straatkids om de kastanjes. En aan de jaarlijkse kerstbomenjacht met de daarop volgende buurtverwarmende fik tot in de hemel.

O ja, laten we het niet vergeten: met de hemel heeft Steven Richard Antonius van Eijck iets. In 2004 benoemden de bisschoppen hem tot lid van een overlegcommissie met de overheid. En vorig jaar nog bedankte Van Eijck tijdens een audiëntie paus Benedictus XVI voor zijn steun aan de rechten van het kind.

Alsof het hem allemaal komt aanwaaien. Vergeet het maar. Zijn studie moest hij zelf verdienen. Op de markt, met folderen en als nachtelijk schoonmaker van kotters en draaibanken in de haven. En nu nog kun je hem inhuren voor een debat. Debatleider Peter Schuiten: „Hij is scherp, heel breedsprakerig ook en hij denkt groter en gedurfter dan een gemiddelde Rotterdammer.”