

Nick van Ruiten met een E-Meter® – een uiterst geavanceerd instrument dat bronnen van spirituele beproevingen helpt vinden tijdens confessies en counseling en uitsluitend mag worden gebruikt door opgeleide, bevoegde personen.

Tekst: Nick van Ruiten



‘Scientology en het *onbedoelde lot van disruptieve kennis*’

Nick van Ruiten MBA Msc

De slogan van Speakers Academy® is ‘Bringing Knowledge to the World’. In dat kader deze keer een persoonlijke visie van medisch ondernemer, venture capitalist en scientoloog Nick van Ruiten op Scientology (‘scio’ is Latijn voor weten, ‘logos’ Grieks voor kennis).

Onder het motto ‘maak degenen die kundig zijn nog kundiger’ richt Scientology® zich primair op capabele, competente personen die verantwoordelijkheden dragen en in staat zijn dingen voor elkaar te krijgen. Deze mensen dragen de samenleving en juist zij hebben het meestal niet makkelijk. Zij zouden eens moeten durven kijken naar wat Scientology te bieden heeft. Hier en daar is het anders dan wat zij gewend zijn. Dat is onvermijdelijk in deze wereld, waarin het er niet zo geweldig aan toegaat. Ter kennismaking geef ik tijdens mijn presentatie enkele handige instrumenten mee die thuis, op het werk of op de sportclub te gebruiken zijn. Het gaat er immers om of je er wat mee kunt in de praktijk.

VERWONDERING VAN EEN KIND

Van oorsprong ben ik medicus. Ik wilde begrijpen hoe de mens in elkaar zit. Deze medische studie, die de mens op een wetenschappelijke manier benadert, heb ik afgerond. Die zogenoemde wetenschap was echter voor mij een opeenstapeling van niet nagekomen beloftes. De mens als levend totaalwezen bleek van de medische radar vrijwel verdwenen. Door die teleurstelling en enkele negatieve ervaringen ben ik rond 2000 opnieuw op zoek gegaan naar antwoorden en uiteindelijk in contact geko-

men met Scientology. Daar kijkt men op basis van onderzoek op een systematische, wetenschappelijke manier naar de mens in al zijn facetten. Precies waarnaar ik altijd heb gezocht. L. Ron Hubbard (1911-1986) paste bovendien een simpele set criteria toe die

‘De mens als levend totaalwezen bleek van de medische radar vrijwel verdwenen’

mij aanspreekt: werkt het? Geeft het voorspelbare uitkomsten als je het toepast? Worden mensen er beter van? Ik vond dat nogal wat. Ik had er wel voor door een dikke brij van misinformatie en politieke correctheid moeten heenworstelen om het in alle rust en objectiviteit te kunnen bekijken, maar als je altijd doet wat je angstige buurman zegt, kom je nooit verder in het leven.

Schrijver F. Scott Fitzgerald (1896-1940) observeert al: ‘We are all queer fish, queerer behind our faces and voices than we want anyone to know or than we know ourselves.’ Men houdt graag in het vage wie of wat je bent, waardoor je een vreemde bent voor

jezelf. Dit soort onwetendheid heeft z’n charmes, maar ook een keerzijde. Als mensen zeggen dat je jezelf moet zijn, zeggen ze er niet bij hoe dat moet. Jezelf zijn is toevallig het allermoeilijkste dat er bestaat. De omgeving legt je bijvoorbeeld al heel vroeg identiteiten op waar je niet om hebt gevraagd. Het kansspel begint direct bij je geboorte. Je krijgt een naam en een sociale positie. Vervolgens moet je naar allerlei scholen en opvattingen en religies van je ouders accepteren. Dag en nacht bombarderen pers, reclame en de omgeving je met informatie en misinformatie. En als je dan na een kwart eeuw dolgedraaid bent, krijg je als advies ‘Je moet jezelf zijn, dan komt het wel goed’.



Logisch dat mensen emotioneel en verward raken. In het boekje ‘Scientology, de grondbeginsele van het denken’ gaat het over wat je bedoelt als je ‘ik’ zegt. Dat levert veel helderheid op.

KLEINE, DAGELIJKSE DINGEN

Mensen willen meestal weten wat Scientology nou eigenlijk doet. Een simpel antwoord is dat Scientology helpt staten van zijn en bewustzijn te bereiken, die voor de

gewone mens normaal onbereikbaar zijn. Voor veel mensen is dat een onacceptabele tekst. Daarom wat kleinigheden uit mijn eigen medische wereld. Het genezingsproces na een operatie en het laten ophouden van de ergste pijn is al met een beetje Scientology significant te versnellen. Iedere scientoloog kent 'assists', eenvoudige handelingen om acute trauma's of fysieke problemen te verlichten. Met behulp van een 'contact assist' stopt het bloeden vrijwel meteen en verdwijnt de pijn. De reguliere medische wereld begrijpt nog niets van zulke 'assists', maar ik voorspel dat over niet al te lange tijd basisschoolleerlingen een aantal van die 'assists' leren om zichzelf en hun klasgenootjes te helpen als ze zich hebben bezeerd. Tijdens mijn presentatie doe ik twee van die 'assists' voor, zodat die thuis bij kinderen of op het veld tijdens sport te gebruiken zijn.

IEDEREEN KAN LEREN HOE TE LEREN

Technologie = kennis + techniek. Een techniek is hoe je iets moet doen om een bepaald resultaat te krijgen. Kennis is weten en begrijpen hoe iets werkt. Onze samenleving verkeert in grote onbalans omdat de ontwikkeling van het niet-materiële geen gelijke tred houdt met de technologische vooruitgang. Hiertegen is een groeiend protest. Zelfs in de oerconservatieve medische wereld vragen sommigen zich af waarom een remedie altijd een chemisch goedje of een stuk snijwerk moet zijn. Ziekten kunnen ook ontstaan door gebrek aan een veilige en gezonde omgeving, motivatie, voldoening en plezier. Scientology is spirituele technologie en vult de leemte in die onbalans in. Daarvoor moet je met plezier kunnen leren en snel informatie tot je kunnen nemen om wat je hoort meteen te kunnen begrijpen en toepassen. Veel mensen ervaren echter dat ze na de twintigste regel van een artikel in bijvoorbeeld The Economist niet meer

weten wat ze hebben gelezen of in slaap dreigen te vallen. Dat is vreemd en dat is L. Ron Hubbard in 1964 eens zelf gaan onderzoeken. Daaruit is een unieke studietechnologie voortgekomen, die ieder mens kan gebruiken om alles te kunnen leren en begrijpen. Zelf heb ik de technologie toegepast bij mijn dochter die 'vermoedelijk zwaar dyslectisch' was. Daardoor is ze niet eenvoudiger onderwijs gaan volgen, wat het advies was, maar studeert ze nu bouwkunde aan de TU Delft.

HET MAG NIET SIMPEL ZIJN

'Eenvoud is het kenmerk van het ware' heet het, maar als iets simpel is zijn er altijd mensen die het onnodig ingewikkeld willen maken. Psychiaters claimen bijvoorbeeld dat alleen zij deskundig zijn op het gebied van de volgens hen heel complexe menselijke geest. Mijn ervaring is het tegendeel. Als je met veel wezens wilt samenleven, moeten er gemeenschappelijke uitgangspunten zijn waarover iedereen het eens is. De grootste gemene delers kunnen daarom nooit iets anders zijn dan iets wat iedereen kenmerkt. Dat kan alleen maar iets simpels zijn, want mensen verschillen. In mijn presentatie licht ik wat tipjes van die alles versluierende complexiteiten op.

Scientology is moeilijk te categoriseren en gaat verder waar andere organisaties ophouden. Zo onderscheidt Scientology tientallen bewustzijnsniveaus. Een van de grootste misverstanden is overigens dat als je over informatie zou beschikken die anderen niet hebben, je een hoger bewustzijn zou hebben. Scientology is ontstaan door toepassing van wetenschappelijke methodologie op onderzoek naar wat een mens, inclusief zijn geest en verstand, eigenlijk is en hoe hij zichzelf eventueel op een gewenst, hoger niveau kan brengen. Dit past niet in het officiële denkraam van medici en vele anderen, dat niet verder komt dan het politiek correcte en tevens feitelijk incorrecte

'Der Mensch ist, was er ißt' (De mens is wat hij eet, Feuerbach, 1862). Om deze en dergelijke redenen is Scientology moeilijk in een hokje te plaatsen.

DE TOEKOMST VAN SCIENTOLOGY

Zoals iedere ondernemer vraag ik me weleens af hoe het verder moet. Mijn vitamine bedrijf beweegt zich eveneens op terreinen waarvan het bestaan officieel wordt ontkend. De Duitse filosoof Schopenhauer stelde twee eeuwen geleden vast dat iets nieuws, dat anders maar wel correct is, drie stadia doorloopt. Eerst vindt men het belachelijk. Vervolgens bestrijdt men het. Ten slotte geldt het als een vanzelfsprekendheid. Iets dergelijks ervaar ik in mijn bedrijf en zo vergaat het Scientology ook. In verschillende landen tref je het in verschillende fasen aan. De derde fase is binnen handbereik, want de doelstellingen van Scientology wijken niet erg af van wat ieder mens wil: 'een wereld zonder oorlog, krankzinnigheid, criminelen, waar bekwame mensen in voorspoed kunnen leven en eerlijke mensen het recht aan hun zijde hebben. Waar het de mens vrij staat tot grotere hoogten te stijgen.' Scientology zoekt daarbij de weg der geleidelijkheid, maar wordt door misinformatie van derden en bepaalde belangengroepen als gevaarlijke club in de hoek van disruptie gezet. Naarmate meer mensen de mogelijkheden van Scientology inzien, kan de vraag naar aanpassingen in de medische wereld, het onderwijs, bij de overheid en wellicht ook het management van bedrijven en instellingen groeien. Bij een bepaalde drempelwaarde ontstaat dan onbedoeld disruptie. Scientology wil de samenleving tot ordelijke bloei brengen, zodat welvaart en welzijn samengaan en voor iedereen bereikbaar zijn. 🇳🇱

Nick van Ruiten is voormalig management consultant en nu medisch ondernemer, venture capitalist, scientoloog, al meer dan 25 jaar gelukkig getrouwd en vader van vier succesvol studerende kinderen. Hij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteiten van Antwerpen en de Erasmus Universiteit Rotterdam en deed Business Administration aan Indiana University. nickvanruiten@speakersacademy.nl

Scientology en E-Meter® zijn dienst- en handelsmerken in het bezit van het Religious Technology Center en worden met toestemming gebruikt.

