

Ik geloof dat iedereen een persoonlijke missie heeft

David de Kock

Je hebt het vast wel eens gehoord: "Je kunt alles bereiken en alles zijn wat je maar wilt!" Maar waarom kom ik dan zo weinig mensen tegen die zich in deze situatie herkennen en genieten ze niet van het succes en geluk dat ze al hun hele leven wensen?

Zijn ze niet gemotiveerd genoeg? Of zijn ze er nog niet klaar voor? Of hebben ze gewoon nog niet de juiste begeleiding gehad? En dan zijn er nog de goeroes die claimen dat je het je maar hoeft voor te stellen en je zult het hebben. Misschien heb je dit ook wel eens geprobeerd?

Nu zo aan het begin van het jaar wil ik je graag iets vertellen waar je misschien wel iets aan hebt. Er is overigens niets mis met het inbeelden van grotere doelen, echter zul je alleen maar succesvol zijn wanneer je je handelen er op afstemt. Alleen dan maak je keuzes die echt goed voor je zijn. En omdat je op een dag zo ontzettend veel keuzes maakt, bewust en onbewust, is het gevaar erg groot dat je leven heel snel een kant op gaat die jij eigenlijk helemaal niet wilt. Je rolt als het ware van de ene situatie in de andere. Herkenbaar?

Ik geloof dat iedereen een persoonlijke missie heeft in dit leven. Voor de één is dat het inspireren van anderen, voor de ander simpelweg voluit genieten. Wat het ook is, groot of klein. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer jij jouw persoonlijke missie vindt, er heel nieuw hoofdstuk begint in jouw leven.

Alle tegenslagen veranderen ineens in nuttige leermomenten. Je twijfels verdwijnen als sneeuw voor de zon. Positieve gedachten zullen je steeds vaker toevallen en je zult veel vaker geïnspireerd zijn.

En voor je het door had, heb je ineens dat leven wat je altijd al had willen hebben. Je hebt een missie om voor door het vuur te gaan. En juist daarom voel je dat je er helemaal toe doet. Het resultaat is heel eenvoudig, namelijk een duurzaam gelukkig leven.

Hoe je die persoonlijke missie vindt, is makkelijker dan je wellicht nu denkt. Iedereen heeft een missie, die hoef je alleen maar te ontdekken. Letterlijk ontdekken. (Niet meer bedekken).

Mijn belangrijkste advies is werkelijk te luisteren naar je intuïtie. Hoe vaak had je gevoel achteraf allang gelijk? Volg je hart. En stop met alles wat geen energie geeft. Ik zeg het nog een keer. Stop met alles wat je geen energie geeft!

De kans is erg groot dat je, als je geen missie hebt voor jezelf, je uitstekend past bij de plannen van iemand anders. En dat is jammer. Je leeft tenslotte maar één keer. Dit is niet de voorbereiding op het echte werk. Dit is het. Nu of nooit. Nu of nooit!

Succesvolle mensen weten dit. Ze hebben super helder voor ogen wat ze gaan doen, maar bovenal waarom ze het doen. Schrijf eens op waarom je doet wat je doet. Voor je het weet heb je je eigen missie ontdekt.

Succes!



fotografie: Wilco van Dijen

daviddecock@speakersacademy.nl

Wil je meer snelheid maken? Kom dan naar het dagseminar 365 Dagen Succesvol. Dan leer ik je in één dag de basisprincipes voor Jouw Beste Jaar Ooit. En heb je een persoonlijke missie waar je jaren mee vooruit kunt. Als relatie van Speakers Academy krijg je maar liefst twee kaarten cadeau.

David schreef samen met Arjan Vergeer de bestseller: 365 Dagen Succesvol, Jouw beste jaar ooit start nu. Uitgegeven bij Spectrum.

Geïnteresseerd in het dagseminar 365 dagen succesvol?

Op de website jouwbestejaar.nu kan je je aanmelden. Het dagseminar wordt maandelijks gegeven, wanneer je als vouchercode SPEAKERSACADEMY gebruikt kom je automatisch op de gastenlijst. Dit unieke aanbod geldt op basis van beschikbaarheid.