

Wijnwandelen door de zonnigste vallei van Zwitserland

'Goede wijn behoeft geen krans' luidt een oud gezegde. Voor het Zwitserse kanton Wallis geldt dit niet alleen voor zijn indrukwekkende bergen. Hier worden al eeuwen lang

prachtige wijnen gemaakt, maar we kennen de streek amper. Op de Chemin du Vignoble ontdek je het culturele en gastronomische erfgoed van Zwitserlands zonnigste vallei.

JONATHAN VANDEVOORDE

Een toast op Wallis

«Onze beste wijnen drinken we liever zelf», vertrouwt wijnwandelgids Patricia Pitteloud mij toe. «Misschien verklaart dat waarom er in het buitenland zo weinig lekkere Zwitserse wijn te koop is.» Het is half oktober en ik loop met Patricia in de zon op een deel van de 66 km lange Chemin du Vignoble, die twintig gemeenten in het Rhônedal met elkaar verbindt. We staan op een wijnhelling buiten Chamoson, een dorp niet ver van de kantonhoofdstad Sion. Geometrische golven felgeel gekleurde bla-

de jaren 90 keerde de trend. Dankzij strenge regelgeving is men erin geslaagd uitstekende, zeer karakteristieke wijnen te produceren. Gelukkig bezitten veel Walliser families van oudsher een eigen wijngaard. Hierdoor konden oude, traditionele druivenrassen in ere hersteld worden.»

In het bloed

Wijn zit de Wallisers in het bloed. Maar de geschiedenis van het Rhônedal is ook in bloed geschreven. De littekens vind ik overal in het landschap terug. Weids is het uitzicht boven op de rots aan de voet van de donjon, de toren die het versterkte dorp Saillon domineert. Vanop dit arendsnest ontwaar ik stroomafwaarts de donjon van het stadje Saxon en nog eens twaalf kilometer verder zelfs die van Martigny. In het oosten ligt Sion, in de schaduw van twee kastelen op een hoge rots. Daartussen en op de zonovergoten hellingen rondom niets dan geelgekleurde wijngaarden. In de middeleeuwen woedde hier een 200 jaar durende oorlog tussen het graafschap Savoie en Oberwallis, dat bij het toen nog Duitssprekende prinsbisdom van Sion hoorde. In 1475, nadat ze Sion in brand hadden bezet, dolven de Savoyards het on-

derspit en kwam de streek definitief onder prinsbisschoppelijk bewind. Sion kwam als politiek en cultureel centrum tot bloei; dat maakt de historische binnenstad een bezoek waard.

Irrigatie

Ten oosten van Sion volgt de wijnroute de Bisse de Clavaux, een eeuwenoud irrigatiekanaal dat ook nu nog de wijngaarden van water voorziet. Ik loop door een vlamvend kleurentapijt en om elke bocht is het uitzicht weer anders. Dit herfstspektakel houdt niet op, tot aan het stadje Leuk, het officiële eindpunt van wat ondertussen de 'Weinweg' is geworden. Onderweg hebben de bekende gele wandelwijzers mij feilloos de route getoond. In tegenstelling tot de rest van Zwitserland vermelden ze echter nergens de looptijden. Op een wijnroute is dat maar goed ook...



In de buurt van Fully, aan het begin van de Chemin du Vignoble.



Wie heeft ooit gehoord van druiven als humagne rouge, cornalin of diolinoir?

deren rollen naar beneden richting de Rhône. Rondom ons honderden rijen chasselasdruiven, een inheemse soort. De bekende Zwitserse fendantwijn, een uitstekend begeleider van kaasgerechten, wordt van deze druif gemaakt. «Vroeger dronken de boeren op het veld tijdens de middagpauze een kruik vol van deze lichte wijn, waardoor ze de rest van de dag verder konden.»

Imagoprobleem

Een wandeling langs deze wijnroute is een ontdekkingsreis naar het hart van de Walliser plattelandscultuur. Tientallen proeflokalen proberen de wandelaar te verleiden om van zijn route af te wijken. Eigenlijk is de topdruif in Wallis de rode pinot noir, maar onderweg kom ik naambordjes tegen van soorten die ik niet ken: amigne, ermitage, de kruidige païen (Heida) en de petite arvine, die een sublieme witte wijn oplevert. En wie heeft ooit gehoord van humagne rouge, cornalin of diolinoir? Vroeger was dat anders. In de jaren 50 begon men massaal chasselas te verbouwen. «De kwaliteit ging teloor en Zwitserse wijn kreeg een imago-probleem. Zelfs wij dronken alleen nog maar Franse wijn», legt Patricia uit. «In



ZIEN EN DOEN

Walliser wijnmuseum: Eris een afdeling in Sierre, en in Salgesch.

www.museevalaisanduvain.ch

Wijnlokaal: Verre à Pied (Grand-Pont 29) is een begrip.

Meer info: www.myswitzerland.com

www.valais.ch

Chemin du Vignoble/Weinweg: De 66 km lange Chemin du Vignoble is een makkelijk beloopbaar langaafstandspad dat de wijngaarden tussen Martigny en Leuk verbindt (de fietsvariant is 17 km langer). De route (nr. 36 van het routenetwerk Schweizmobil) volgt soms onnodig het asfalt; je kunt beter zigzaggen tussen de rijen wijnstokken. Verdwalen is onmogelijk; het volgende wijndorp ligt altijd in zicht.

Gids: Het tweetalige Chemin du Vignoble/Weinweg beschrijft de 22 etappes en must-sees onderweg. Te bestellen (10 CHF) op www.cheminduvignoble.ch



Niets is wat het lijkt in Branson: een muurschildering van een wandelaar die de weg vraagt.



De wijngaarden van Chamoson, niet ver van Sion. Foto's Jonathan Vandevoorde