

**KINDER**  
TREE

NDER  
R

IDE  
2019

# 1 *Samenleven is elkaar in je waarde laten en elkaar niet buitensluiten als je anders bent.* *(team kindertrendrede 2019)*

De toekomst bestaat, is leuk en vol verrassingen. Niets is onmogelijk. De grootste onmogelijkheid dat zijn wij mensen. Kijk minder achteruit. Denk en doe vooruit. Kinderen, laat je horen. Deel zoveel mogelijk jullie hoop en ideeën voor de toekomst. Dit was de oproep van de kinderen die in 2018 vurig hun beelden over de toekomst met ons deelden. Wij gaan dit jaar verder en geven gehoor aan de oproep om hier vrij over te doen en te denken.

Laten wij met deze KinderTrendrede voorddenken. Het geeft ons, en hopelijk iedereen, positieve energie en hoop. Denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Al zijn wij nog klein onze ideeën zijn groots. Wij hebben een stem en willen gehoord worden. De toekomst die ontdek je! Samen bouwen we er aan. Wie bouwt er dit jaar met ons mee?

Luisteren, horen en weer luisteren. Kunnen wij dit nog? Naar wie moeten we luisteren? Onszelf, de aarde, grote mensen, kinderen, dieren of de natuur? Steeds meer mensen roepen maar we horen niet meer wat ze zeggen. We luisteren aandachtig naar de cijfers van geld en horen daardoor niet de woorden van mensen. Na het luisteren komt het kiezen. Steeds meer keuzes iedere dag en ieder uur. Het wordt niet gemakkelijker om onze keuzes, en die van anderen, te begrijpen. Daarvoor moeten we goed naar elkaar luisteren.

De toekomst vraagt van ons dat we elkaar helpen betere keuzes te maken. Keuzes die soms voor nu niet leuk of eenvoudig zijn. Het is daarom belangrijk dat we elkaar helpen begrijpen zodat we samen werken aan een toekomst die iedereen wil. Hiervoor moeten we niet horen wat we willen maar luisteren naar wat we elkaar hebben te vertellen.

Het lijkt alsof iedereen iets anders wil. Maar eigenlijk zijn we allemaal op zoek naar dezelfde dingen. Gezond en gelukkig leven met elkaar. Zonder pijn, ruzie en goed zijn voor onze natuurlijke omgeving. Als iedereen dit wil, hoe moeilijk kan het dan zijn? Toch hebben sommige mensen geen idee wat ze kunnen doen voor de toekomst. De oplossing is om het eenvoudiger te maken om mens, dier en natuur te helpen. Laat mensen inzien hoe eenvoudig het is om een bijdrage te leveren. Iedere bijdrage helpt. Helpen geeft energie en energie hebben we nodig voor de toekomst.

## **2** *De toekomst is een lange tafel met allemaal vrienden en familie. (team kindertrendrede 2019)*

Onze toekomst is een lange tafel. Een tafel met verschillende mensen, dieren en natuur. Boven de tafel een mooie blauwe lucht met zon en soms wat regen. We zitten niet veel binnen maar leven vooral samen buiten. De omgeving is van ons en we hebben alle ruimte. Veel groen, weinig wegen. De beschikbare ruimte om te reizen delen we met elkaar. Openbaar vervoer is beter en voor iedereen bereikbaar. We hebben geen straten met mensen met mondkapjes. Fossiele brandstoffen zijn voorbij. Ze heetten niet voor niets fossiel. Geen stinkende auto's of vieze fabrieken. Wat we elke dag in en uit ademen is natuurlijk schoon. CO2 daar leven wij niet mee.

Elektriciteit wordt steeds belangrijker. In de toekomst gaat alles elektrisch. Van zelfrijdende auto's tot aan vliegende hoverboards. We gaan zelf energie maken en met elkaar delen. Dat is goedkoper en beter voor het klimaat. Waarschijnlijk komt er nog iets beters dan elektriciteit. Dat moeten we dan doen. Ook al is dat misschien nu duurder. Een aarde die vies is en waarop je niet kunt leven is pas echt onbetaalbaar. Energie dat geeft de natuur. Als we merken dat we afhankelijk zijn van de natuur dan gaan we er ook beter mee om.

Hulpverleners zijn er om ons te helpen maar hebben ook onze hulp nodig. Het zijn moedige mensen die ruimte nodig hebben om hun werk te doen. Meer respect voor mensen die helpen maakt het voor hen leuker en voor ons beter. Eigenlijk hopen we dat hulpverleners in de toekomst niet meer nodig zijn. We gaan elkaar beter helpen en doen niet onaardig tegen elkaar. We stoppen met elkaar uitdagen om dingen te doen die niet goed zijn voor nu en voor later.

Zielige dieren zitten niet aan onze tafel van de toekomst. We gaan beter zorgen voor onze dieren want die maken de wereld mooier, leuker en gezelliger. Vluchtelingen of eenzame mensen bestaan niet meer. Samenleven is samen om elkaar geven. De samengeving is waar de toekomst om draait. We gunnen elkaar allemaal een beter leven. De grootste zorg die we hebben is de zorg voor elkaar! En dat is leuk. Soms lijkt het alsof we dat vergeten zijn. Verschillende culturen die naar elkaar luisteren, elkaar begrijpen en helpen. De wereld is minder saai als mensen zichzelf mogen zijn.

Er is geld genoeg voor iedereen. We moeten het alleen beter verdelen. Niet zomaar geld weggeven want dan wordt alles heel duur. Zorg dat mensen de ruimte hebben om dingen te doen die goed zijn voor ons allemaal. Werk moet voor mensen iets zijn waar ze naar uitkijken. Niet wat gedreven is door geld. Laat werk een bijdrage leveren aan een leukere wereld zonder stress en drukte. Beloon mensen die dat soort werk doen.

Waarom zijn veel lekkere dingen vaak ongezond? Alles wat we doen moet toch goed voor ons zijn? Wat we eten, drinken en doen staat in het teken van gezond leven. Net als de omgeving waarin we leven. Een omgeving van beton en steen past niet bij ons mensen. Onze omgeving is ingericht voor sport en bewegen in plaats van snelheid en vervoer. We hebben ruimte nodig voor een gezamenlijk leven met dieren en natuur. Ruimte voor beweging want stil zitten maakt ons onrustig. Hoe maken wij gezonde keuzes in een wereld waarin gezond leven niet gemakkelijk is? Laat grote mensen daar eens over nadenken.

**3** *Als je je beseft dat een kip een echt dier is, wil je hem of haar misschien niet meer opeten.  
(team kindertrendrede 2019)*

Als wij aan de toekomst denken zijn wij één en iedereen is gelijk. Natuurlijk is niet iedereen gelijk maar zo willen wij wel met elkaar omgaan. Anders zijn is het nieuwe gelijk zijn. Wij zijn onszelf maar staan nooit alleen. In de toekomst zijn er veel meer grote broers en zussen in Nederland. Iedereen heeft er één. Iemand die op je past. Voor je zorgt als het nodig is en je helpt. Dat moeten we allemaal hebben en voor elkaar doen.

We zijn allemaal druk met onze eigen levens. Druk met onszelf zien we niet wat nodig is voor de toekomst. Daar hebben we hulp bij nodig. Niet alleen door informatie of hulp van anderen. Maar ook door het leven gemakkelijker te maken in het nu. Help mensen zorgeloos te zijn. Dan zullen ze morgen eerder andere dingen doen. We moeten hier op letten als we dingen aan anderen vragen. Niet iedereen kan nu al helpen.

Scholen helpen om de wereld van vandaag beter te begrijpen. Ze bereiden ons voor op de dag van morgen. Maar leren we niet teveel over hoe het was en te weinig over hoe het kan zijn? We moeten naar het verleden luisteren maar moeten we hier ook naar handelen? Laat onderwijs meer aansluiten op wat er speelt in onze omgeving. Geen standaard boeken maar aansluiten bij wat wij zoeken. Laat extra leraren helpen om school leuker en persoonlijker te maken. Goede leraren maken voor ons het verschil. Leraren die ons helpen te luisteren in een wereld vol schreeuwende keuzes.

We denken veel te moeilijk over de toekomst. Het houdt ons tegen om dingen anders te doen. Zelf minder vlees eten, geen troep op straat gooien, de auto laten staan en anderen juist helpen in plaats van over ze te praten. Door dingen zelf anders te doen praten we niet meer over de toekomst maar doen we de toekomst. Natuurlijk kunnen we niet alleen maar goed doen, maar minder vaak slecht doet veel goed. Met deze Trendrede hopen wij in ieder geval mensen te helpen zien wat belangrijk is om vandaag te doen voor een mooie morgen.

*Advies aan de burgemeester en wethouder*

**1**

**Luister beter naar elkaar.**

**2**

**Koppel school beter aan de snel veranderende ontwikkelingen in de praktijk.**

**3**

**Zorg beter voor de dieren in Breda.**

**4**

**We willen graag onze eigen verantwoordelijkheid leren nemen, help ons hierbij.**

**5**

**Wees strenger tegen discriminatie.**

*Advies aan de burgemeester en wethouder*

**6** Meer binnen- en buitenruimte waar we samen met elkaar activiteiten kunnen ondernemen.

**7** Meer zichtbaarheid en verbondenheid van de wijkagent in en met de buurt.

**8** Breda van het gas af.

**9** Leer ons beter hoe we met elkaar kunnen samenleven.

**10** Zorg dat we zin krijgen in de toekomst door de juiste keuzes in het nu te maken.

**Kinder Trendrede Team 2019**

Gladys Abaki  
Shakira Abjij  
Niek van de Broek  
Hugo Chedra  
Jessy Donkers  
Josh Gjadin  
Jordy Hubers  
Floor Kloosterman  
Jamiën Mauricia  
Djarell Sabajo  
Cayleigh Zimmerman  
Jordy Hubers

**Met ondersteuning van:**

Erica Bol, Zina Burgers – Teach the Future  
Tony Bosma – Extend Limits  
Derk Hueting, Dalila Sayd, Stefanie Vermeulen – Pakhuis B

**Mede mogelijk gemaakt door:**

Gemeente Breda  
Brabant Kennis  
Nieuwe Veste

**Extra dank aan:**

Kinderen: Kick-Breda & KBS Petrus en Paulus School, Breda  
Inspiratie: Trendrede Team NL  
Film: Linumedia  
Vormgeving: YURR studio / Theo Nijssse

[www.kindertrendrede.nl](http://www.kindertrendrede.nl)



NIEUWE  
VESTE