

# Cloudalonië

Catalonië en Estland hebben verrassend veel met elkaar gemeen. Bij beide is onafhankelijkheid van een grote buur een politiek leitmotiv. En bij beide is de digitale wereld een geschikte plek om daarvoor te zorgen.

Estland, dit najaar voorzitter van de Europese Unie, viert samen met de Baltische burens Letland en Litouwen de dertigste verjaardag van het begin van de Zingende Revolutie. Van 1987 tot 1991 leidden diverse vormen van protest uiteindelijk tot de onafhankelijkheid van de drie Baltische staten ten opzichte van de uiteenvallende Sovjet-Unie. De revolutie ontleent zijn naam aan het in het openbaar zingen van liederen in de eigen taal. De Esten zongen: 'Mu isamaa, mu õnn ja rõõm' ('Mijn vaderland, mijn trots en vreugde'), wat nu het nationale volkslied is.

Ook de Catalanen lieten van zich horen: bij het referendum van zowel vorig jaar als dit jaar maakten ze een hels kabaal met potten en pannen. De vergelijking houdt niet op bij geluid. Internet is in beide landen een geschikte 'powertool' om het nationale erfgoed te bewaren en de natie te mobiliseren.

De Sovjets hebben vanaf de jaren veertig onder het mom van 'het opruimen van bibliotheken' miljoenen boeken in de Estse taal verbrand. De dreiging van Rusland voelen de Esten nog steeds. Om een nieuwe massale cultuurvernietiging te voorkomen zijn ze druk doende om alle boeken die ooit in het Ests zijn verschenen te digitaliseren. Sowieso lopen de Esten digitaal voorop: de overheid functioneert volledig digitaal, inclusief verkiezingen. Om ervoor te zorgen dat de overheid door kan blijven draaien als oude tijden herleven, komt volgend jaar een back-up in de lucht. Een gebouw vol servers in Luxemburg zal dezelfde status als een ambassade krijgen en zal de Estse overheid volledig vanuit de cloud kunnen 'rebooten'.

Ik vind het een meesterzet: straks kun je Estland wel binnenvallen, maar het land blijft soeverein. Als het land straks ook nog met de cryptomunt estcoin gaat betalen, is annexatie bijkans onmogelijk geworden. 'E-stonia' is Europees koploper. Ik raad de Catalanen aan om het goede voorbeeld te volgen en snel Cloudalonië uit te roepen. Zo voorkomen ze dat het Madrileense gezag, dat blijkbaar de draaiboeken van dictator Franco nog op de plank heeft liggen, zich kan verlagen tot gewelddadige acties.

Nu verder ingrijpen van Madrid dreigt, zijn de activisten alsnog wakker geworden. Naar Ests voorbeeld bereiden ze zich erop voor om een Spaanse bezetting digitaal te kunnen pareren. De Spaanse premier Rajoy kan op de komende Europese Raad in Tallinn maar beter goed opletten. Die gaat over 'digitaal Europa'.

In het digitale Europa zijn slagkrachtige, trotse, kleine naties, die niet bang zijn hun nationale soevereiniteit toe te vertrouwen aan cloud en blockchain, in het voordeel.

Farid Tabarki is trendwatcher en oprichter van Studio Zeitgeist en tevens spreker bij Speakers Academy. Voor boekingen en andere informatie mail naar: [info@speakersacademy.nl](mailto:info@speakersacademy.nl)

Deze column is eerder gepubliceerd in het FD op 12 oktober 2017